



“...wat heb ik een geweldig leven gehad.”

We zijn verdrietig dat ondanks zijn positieve instelling en al zijn kracht we toch afscheid hebben moeten nemen van mijn allerliefste lief en onze fantastische vader

René van der Velde

meester, verhalenverteller en schrijver

Opsterland, 31 oktober 1959

Leiden, 27 februari 2015

*Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten*

*En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten*

*En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten
dood ben ik pas als jij me bent vergeten*

Testament, Bram Vermeulen

We zullen hem zo missen

Janneke Veltman
Sytske en Vincent
Bauke en Anouk
Wobke

Correspondentie:
Valdezstraat 3
2313 ZJ Leiden

We nemen afscheid van René met een viering op 6 maart 2015 om 11.00 uur in de Willibrordkerk, Rhijngaasterstraatweg 35 te Oegstgeest.

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in basisschool de Kring, locatie Willibrord (naast de Willibrordkerk).

