

Beste René,

Ik heb uw boek **Stijn, uitvinder!** voorgelezen in onze groep. Een aantal kinderen uit groep 5a-6a schrijven wat ze er van vonden.

Melte: super duper leuk, het avontuur in het spookhuis vond ik het leukst.

Stella: ik vond het leuk.

Puk: ik vond het super leuk en cool. ik vond de hengel en de hond het leukst.

Jisse: ik vond het boek superleuk en ik vond de honden wasstraat het leukst.

Milan: ik vond uw boek super leuk, het spookhuis het aller-leukst.

Ingmar: Ik vond het een leuk en super funny en een mooi boek!! Het verhaal met de punaises vond ik het grappigst.

Joran: Ik vond het laatste hoofdstuk het grappigst want Ingmar hat het zelfde shirt aan als in het verhaal.

Selina: ik vond het een heel leuk en grappig boek en ik vond alles leuk.

Mare: ik vond het een heel leuk boek en ik vond het heel grappig en ik vond alles leuk.

Marie: ik vond het leukste de hondenwasstraat en het boek vond ik ook leuk.

Marijne: ik vond het boek echt super leuk en het hoofdstuk van de punaises het leukste.

Jamal: ik vond het top, plus super leuk maar als meester voorleest dan lijkt het of ik er ook in zit en wanneer maakt u weer een nieuw boek, doe maar drie.

Joppe: ik vond het boek echt super duper leuk met al die mooie uitvindingen met Stijn en Fleur en ik vond echt heel leuk dat Fleur ook kon uitvinden.

Ruben: het boek was wel leuk, ik zat altijd te tekenen zo goed heb ik het niet gehoord het leukste stukje was het laatste hoofdstuk.

Noor: ik vind het een leuk boek vooral dat Fleur zei dat ze ook een uitvinder was, dat is een leuk einde.

Ine: ik vond het boek echt super leuk en ik vond alle hoofdstukken echt heel leuk. maar het laatste hoofdstuk het leukst.

Met vriendelijke groet,

Bertus Molenbuur
Onderwijzer in groep 5a-6a van de
Oldenije in Leeuwarden

