

**BOEKEN**

# Stijn, uitvinder

Stijn besluit op een ochtend dat hij uitvinder gaat worden. Geen uitvinder van ingewikkelde knutselapparaten, maar gewoon, van handige dingen die zijn leven makkelijker maken. Zo prutst hij met kauwgom en Tipp-Ex een flinke nepzeur op zijn mond zodat tante Odine hem niet meer wil zoenen. *Stijn, uitvinder* is geschreven volgens de formule van *De regels van Floor*. Een losse toon, twaalf afgeronde avonturen met een uitgebreide titel die al veel verraad. Je rolt niet om van het lachen, maar het leest lekker en is best grappig. (AT)



René van der Velde,  
*Ploegsma*, € 12,95 (8+)

