

Meesters en meesters

Jeugd

door Jant van der Weg

Je hebt ze in soorten, meesters. Vroeger kwam je ze alleen in de hogere klassen van de basisschool tegen, maar tegenwoordig krijgen ook de kleintjes te maken met meesters. Zoals Daan in *De klas van Daan*, debuteert van René van der Velde. Daan vindt het maar best ingewikkeld nu hij naar groep drie gaat. Spelen is er in zijn opinie niet meer bij en het idee allerlei moeilijke dingen als lezen te moeten doen bezorgt hem al van tevoren buikpijn. Zijn moeder weet hem te overtuigen dat dat best meevalt en zijn nieuwe meester laat hem zien hoe heerlijk dat lezen juist kan zijn.

Voor de oudste kinderen van de basisschool is meester Jaap een heel bekende figuur. Diens peetvader, auteur Jacques Vriens, heeft in de serie boeken over deze inspirerende leraar veel zaken uit zijn eigen onderwijspraktijk vastgelegd. Dat gebeurt ook in zijn nieuwste boek, *Groep acht aan de macht*, waarin deze keer een andere meester, Mario, een belangrijke rol speelt. Toch is ook hier weer een aspect uit Vriens' verleden vastgelegd, en wel het

democratiespel dat hij met zijn leerlingen speelde, zoals hij in zijn nawoord vertelt.

Het is geen gemakkelijke klas die Mario in het nieuwe schooljaar krijgt. Het spel van de democratie met partijen en verkiezingen moet voor meer gemeenschapszin en verantwoordelijkheid zorgen. De gevormde partijen passen goed in de hedendaagse wereld. De klas speelt het spel al snel met veel overgave, maar zowel Mario's baas, de directeur van de school, als sommige ouders zijn er niet echt van gecharmeerd. Daarmee krijgen niet alleen de diverse kinderen reliëf - jongens die in het begin nogal klierig overkomen, krijgen in het vervolg meer nuances -, ook van de meester wordt een goed beeld geschetst. Een mooi verteld verhaal.

W.A.

Wie het portret van de nieuwe meester op het omslag van *Meester ontvoerd!* goed bekijkt, ontdekt een zekere gelijkenis met een bekend Nederlands persoon. Als dan ook nog eens de initialen W.A. worden gebruikt en de term kroonprins valt, weet je wel zeker dat hier een (grappige) verwijzing naar deze persoon plaatsvindt. Dit ondanks het

feit dat de letters W.A. hier staan voor Wijbrand Albrecht. In het begin prakkiseer je als lezer niet over deze oplossing, maar wantrouw je, net als de kinderen uit de groep van meester Frans, deze tijdelijke vervanger. Hij heeft iets geheimzinnigs over zich. Toch is de uiteindelijke oplossing van de raadsels rond deze persoon niet echt geloofwaardig. De limousine waarin de nieuwe meester gebracht wordt, lijkt voor iemand die ergens incognito wil zijn niet echt voor de hand liggen. Dit geldt ook voor de deftige kleding van deze (moderne?) kroonprins en zijn taalgebruik. Best een aardig verhaal, maar niet echt overtuigend.

i *De klas van Daan.* René van der Velde. Mark Janssen. Ploegsma. 12,50 euro. 5+

i *Groep acht aan de macht.* Jacques Vriens. Annet Schaap, Van Holkema & Warendorf. 13,95 euro. 10+

i *Meester ontvoerd!* Marion van de Coolwijk. Sylvia Weve, De Fontein. 12,50 euro. 10+

